

Jaargang 5 nummer 20
augustus 2017

DE

MANTEL



Inhoud

- 2** Van de redactie
- 3** Woord van de pastoor
- 4** Bisschop Huub Ernst Van het parochiebestuur
- 5** Van het parochiebestuur
- 6** Afscheid Jozefkerk
- 10** Uit de parochie
- 12** Liturgische kalender
- 14** Bijzondere vieringen
- 15** Van de geloofsgemeenschappen
- 20** De parochie uit
- 21** Contactgroepen Rondom de Torens
Parochiestatistiek
- 22** Martinuspen
- 23** Jongerenpagina
- 24** Fotopagina

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur - 12.00 uur.

Van de redactie

Als ik twee weken geleden dit stukje van de redactie had geschreven was het een heel sombere tekst geworden. Het afscheid van de H. Jozefkerk was voor alle mensen van de geloofsgemeenschap op zijn minst verdrietig te noemen. Er was begrip, natuurlijk, en berusting, en de komst van de bisschop was een mooi symbool van de erkenning van ons verdriet. Maar veel mensen lieten een traan tijdens de afscheidsviering.

Zoals gezegd een verdrietige dag. Maar intussen is mijn gevoel veranderd. Er zijn intussen twee zondagen voorbijgegaan en in het geweldig ingerichte parochiezaaltje zijn een woord- en communieviering (2 juli) en gezinsviering (9 juli) geweest. Met respectievelijk ruim 60 en ruim 70 bezoekers in een sfeer van gezamenlijkheid, samen geloven, samen delen. Mooier hadden we het ons niet voor kunnen stellen.

De 'harde kern' van de geloofsgemeenschap is natuurlijk eerder soft dan tough, maar het zijn zonder meer trouwe kerkbezoekers, die nu de schouders zetten onder het samen kerkzijn. En zo voelt het ook: wij zijn de kerk.

Hele andere manieren van kerkzijn ga ik zien in Canada, met zoveel verschillende kerkgenootschappen. Ook daar vind je geloofsgemeenschappen die op hun eigen wijze vorm geven aan het kerkzijn. Onder andere de Anglicaanse gemeenschap in Watrous waar mijn vriendin nu diaken is en over een paar maanden priester wordt gewijd. En zou ik daar niet bij horen? Misschien moeten we maar eens af

van alle kaders die in de loop van de tijd tussen de kerken zijn gezet. Of ga ik daarmee te ver?

Namens de redactie wil ik iedereen een mooie zomer wensen. Doe genoeg warmte en inspiratie op voor een heel jaar. We zien elkaar daarna weer!



Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1200 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus. Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 24 september a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Woord van de pastoor: "Ik ga op reis..."

De vakantie maanden staan voor de deur. Een heel aantal mensen zijn al op pad geweest en een heel aantal ziet uit naar een aantal rustige weken thuis of op pad. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat reizen zelfs gezond is. Eigenlijk deed Jezus niets anders. Hij trok rond en leefde Gods blijde boodschap. En Hij gaf zijn leerlingen ook een reisopdracht: "Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden" (Matteüs 28,19a; Bijbel in gewone taal).



Pastoor Theo Lamers

Ook als parochie trekken we door de tijden heen. Steeds opnieuw met veranderingen en aanpassingen aan mogelijkheden en onmogelijkheden. Zo hebben we in juni afscheid genomen van de Jozefkerk. Aan het einde van de viering werd door DieDrie het lied "Ik ben op reis" gezongen... Een gemeenschap onderweg, die afscheid neemt van haar kerkgebouw, maar niet van de gemeenschap. In een andere vorm gaan we verder.

Toepasselijk was het slotlied het openingslied van de eerste viering in het parochiezaaltje! Het is een tekst die ons mag helpen in ons "onderweg-zijn". Niet altijd weten waarheen, niet altijd wetend waar naar toe, maar we weten wel dat we nooit alleen zijn. "Iemand ging me voor en daarom ga ik door!"

Een mooie vakantietijd!
Pastoor-deken Theo Lamers



Ik ga op reis.

*Ik ben op reis al weet ik niet waarheen
Maar ergens stond geschreven
Dat ik deze weg moest gaan
En al aarzel ik soms even
Langs die eindeloze baan
Toch weet ik iemand ging me voor
En daarom ga ik door*

*Ik heb geen geld
Geen kaart en geen kompas
Maar ik zie de tekens
En die zeggen mij genoeg
En al geeft er niemand antwoord
Op de dingen die ik vroeg
Toch weet ik aan het eind vind ik gehoor
En daarom ga ik door*

*Ik ben een vogel die z'n vleugels spreidt
Zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon
Ik ben een paard dat zonder teugels rijdt
Maar er is iemand die me leidt
En hij zegt: kom*

*Ik ben op reis al weet ik niet waarom
Maar ik luister naar de stilte
En die zegt mij om te gaan
En al verlaat ik al m'n vrienden
Moet ik overal vandaan
Toch weet ik er is geen ander spoor
En daarom ga ik door*



Bisschop Huub Ernst werd 8 april 100 jaar. Vrijdagavond overleed hij. 'Het standpunt van de kerk is: het is altijd zo geweest, dus we moeten er niets aan veranderen. Dat kan niet, je kunt die kwesties niet zo laten liggen.'
In 1983 was monseigneur Huub Ernst een van de sprekers op de grootste demonstratie ooit in Nederland, met de leus: 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland'. Als voorzitter van de toen zo invloedrijke Pax Christi-beweging sprak hij op het Malieveld meer dan een half miljoen mensen toe. Hij was tot het einde van zijn leven een man van de vrede die de Kruistochten uit de Middeleeuwen even 'bedenklijk' vond als de terreuraanslagen van nu.



Bisschop Huub Ernst
(1917 - 2017)

Ernst werd als bakkerszoon geboren in de stad waar hij zo lang bisschop zou zijn. Na het kleinseminarie Ypelaar en het grootseminarie Bovendonk werd hij op 7 juni 1941 tot priester gewijd. Hij had het liefst kapelaan of dorpspastoor willen worden, maar het lot besliste anders. 'Dat werd bepaald door het onverwacht overlijden van een voorganger. Eerst moest ik een docent opvolgen op het priesterseminarie van het bisdom van Breda. In 1967 werd ik bisschop van Breda', zei hij bij zijn 75-jarig priesterjubileum vorig jaar. Oorzaak van die laatste benoeming was het onverwachte overlijden van zijn pas 49-jarige voorganger monseigneur Gerard de Vet, van wie hij als vicaris-generaal al de rechterhand was.

Binnen het zevenkoppige vaderlandse bisschoppencollege kreeg Ernst al snel een progressief profiel. Hij gaf ruimte aan het eigen geweten van de gelovigen en aan behoedzame vernieuwingen in de liturgie. In zijn periode als bisschop werd hij geconfronteerd met groot-schalige secularisatie binnen de katholieke kerk, en met een groot priestertekort. Om in dit laatste te voorzien richtte Ernst een priesteropleiding in deeltijd op, voor mannen die op latere leeftijd priester wilden worden. Het werd als een van zijn grote verdiensten gezien. In 1976 volgde hij kardinaal Alfrink op als voorzitter van Pax Christi.

Ernst was een praktisch gelovige. Hij voelde zich niet onweerstaanbaar aangetrokken tot het katholicisme. 'Ik geloof in de zin van het Johannes-evangelie in hoofd-

stuk 20, waar Christus zegt: 'Zalig zij die niet zien en toch geloven'. Dat geldt zeker voor mij. Dat je het niet snapt, het niet uit kunt leggen, maar dat je er wel mee kunt leven', zei hij.

Maatschappelijke functie

Ernst was overtuigd dat de kerk zou moeten kiezen voor een maatschappelijke functie: de zorg voor anderen en vooral de minder bedeeden. Hij was daar minder radicaal in dan zijn opvolger Tiny Muskens, die vond dat 'een arme best een brood zou mogen stelen'.

Nadat hij in 1992 op 75-jarige leeftijd zijn ontslag had ingediend, vroeg de paus hem nog even te blijven. Twee jaar later volgde Muskens hem op. Ernst had toen al een hartaanval gehad. Zijn ambitie om in de pastorale zorg te werken, stuitte op gezondheidsproblemen. Geestelijk bleef hij tot op het einde van zijn leven heel sterk. In het dagblad Trouw sprak hij in 2013 de hoop uit dat de kerk progressiever zou worden, bijvoorbeeld op het gebied van het celibaat, homoseksualiteit en de positie van de vrouw. 'Het standpunt van de kerk is: het is altijd zo geweest, dus we moeten er niets aan veranderen. Dat kan niet, je kunt die kwesties niet zo laten liggen.'

Toen een journalist van de lokale krant De Stem hem confronteerde met het feit dat hij inmiddels in de top-tienlijstje van het Vaticaan stond van oudste nog levende bisschoppen reageerde hij: 'Ranglijsten over ouderdom? Daar houd ik me niet mee bezig. Oud worden is trouwens geen ambitie op zich. Honderd worden? Niet dat ik daar speciaal voor bid of zo, we zien wel.' Hij las nog altijd de kranten en had zelfs een abonnement op de Franse krant Le Monde - een taal die hij goed beheerste. In 2011 moest Ernst op 93-jarige leeftijd nog getuigen voor de rechtbank in het onderzoek naar een van misbruik verdachte priester. Hij zei dit geval niet te kennen.

Door: Peter de Waard 20 mei 2017, 12:19



De afgelopen periode stond vooral in het teken van bijzondere momenten. We denken met trots terug op de gildemis in Linden, waar pastoor Theo Lamers de Pro Ecclesia et Pontifice mocht uitreiken aan Mien Heijnen, vrijwilligster in de geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden, die zich buitengewoon inzet voor de geloofsgemeenschap. Fantastisch ook dat de inwoners van Linden dit een week geheim hebben kunnen houden.

Ze waren juist vooraf geïnformeerd zodat ze in grote getallen aanwezig konden zijn tijdens de viering en de receptie nadien...!



Een andere bijzondere gebeurtenis was de laatste eucharistieviering in de Jozefkerk, waarin mgr De Korte bij hoge uitzondering, de uitnodiging had aangenomen om voor te gaan. Het was een viering waarin niet alleen werd teruggekeken, maar zeker ook gekeken werd naar de toekomst. mgr De Korte verwoordde het juist heel inspirerend; bij de kruisiging van Jezus hield ons geloof ook niet op... Hij daagde de aanwezige parochianen uit om juist als gedoopten verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat ons geloof in de gemeenschap van de H. Jozef blijft voortbestaan. Aan het einde van de viering werd de kerk aan de eredienst onttrokken



door symbolisch het altaar leeg te maken, waarna vrijwilligers samen met de voorgangers alle voorwerpen naar de sacristie brachten. Enkel de paaskaars bleef branden als teken dat de levende

Christus onder ons aanwezig blijft. Ook de 7-armige kandelaar die tijdens de voorbede was ontstoken bleef branden; Gods vuur brandt ook in ons.

Het was een waardig afscheid van de kerk, waar veel vreugde en verdriet in de wijk de Valuwe, Ewinkel en Heeswijkse kampen is gedeeld. Weliswaar zal de kerk fysiek een andere functie krijgen, maar van de buitenkant zal er weinig veranderen, zelfs het verlichte kruis dat door Pastoor Toon v.d. Acker op de toren werd geplaatst zal blijven branden..! Vanaf het eerstvolgende weekend zal op zondag in het aangrenzende parochiezaaltje gevierd worden.

Op deze plaats willen wij de contactgroep van H. Jozef complimenteren voor de uitvoering van deze betekenisvolle slotviering.

De volgende fase dient zich aan; de kerk moet binnen afzienbare tijd opgeleverd worden aan de gemeente. Gelukkig mogen wij rekenen op de fantastische inzet van vele vrijwilligers die samen met de contactgroep dit gestalte geven. U zult zich wellicht afvragen wat er met alle voorwerpen

gebeurt. Wij maken graag gebruik om dit hierbij kenbaar te maken; een aantal kerkelijke gebruiksvoorwerpen zullen waar mogelijk worden herbestemd in de andere kerken van onze parochie. De kruisweg, die in bruikleen van de Martinuskerk was, of het tabernakel zullen worden opgeslagen om een goede herbestemming te vinden. Het is wellicht goed te vermelden dat een bijvoorbeeld de weinig gebruikte kazuifels of zelfs de knielmatjes uit de banken hun weg gevonden hebben naar Congo (via de kruisheren) of naar Indonesië! Vele andere objecten zoals het orgel en zelfs delen van de CV-installatie zullen binnen onze parochie een nieuwe plaats vinden.

In de vorige Mantel hebben we al gemeld dat we het Bisdom verzocht hebben om toestemming te verlenen voor het aanstellen van een pastoraal werker. Begin mei heeft het parochiebestuur samen met de contactgroepen van de parochie gewerkt aan een profielschets...met andere woorden wat voor een persoon zoeken we voor welke werkzaamheden. Uit deze bijeenkomst zijn veel waardevolle adviezen gekomen die op dit moment worden uitgewerkt naar een formeel en financieel onderbouwd verzoek richting Bisdom.

Tenslotte delen we graag iets over onze maandelijkse bestuursvergaderingen, elke vergadering begint met een gebed of een inspirerende tekst. Zo werd tijdens de vergadering in juni stilgestaan bij de verschrikkelijke aanslagen. De onzekerheid, het ongeloof en ongerechtigheid raken ons allen. Het volgende gedicht verwoordt dit alles..

Terrorisme

*Terrorisme is een woord,
van dood, vernieling en moord.
Je kunt het niet meer uitspreken,
want je hart zou breken.*

*Onschuldige mensen, jong en oud,
worden uit het leven gerukt.
Zomaar van hun aardse bestaan geplukt,
door soortgenoten met een steen
in hun borst in plaats van een hart.
Zonder scrupules zorgen ze voor smart.*

*Het is nog niet gedaan,
het is het begin van de orkaan.
We moeten toegeven, dat wij
met terrorisme moeten leren leven.*

*Maar hoe, uw geest begrijpt het niet,
wanneer je al die bloederige mensen ziet.*

claire vanfleteren

Rest ons u allen een fijne vakantie te wensen.

*Namens het bestuur,
Wilfred de Koning.*

Afscheid Jozefkerk, en toch een nieuw begin!



25 juni 2017 Laatste eucharistieviering in onze H. Jozefkerk in Cuijk-Noord. Al jaren weet je dat die dag gaat komen. En dan is het ineens zover. De laatste keer was al eerder verwacht, dus je was er al een beetje op voorbereid. Hoe gaan we het aanpakken? Hoe gaan we verder? Wat moet er allemaal gebeuren? Overal die vragen was al veelvuldig vergaderd en nagedacht. Plannen, inventariseren, mogelijkheden bekijken en noem maar op.



Maar als dan het bericht komt met de datum waarop de kerk leeg opgeleverd moet worden, komt het toch wel heel dichtbij, wordt het in een keer realiteit. De kerk waar je jarenlang hebt gezongen, waar je kind aan huis bent geweest, waar je je Eerste Heilige Communie hebt gedaan, waar je zoveel mooie, blije, maar ook verdrietige momenten hebt beleefd, krijgt een andere bestemming. Je wist wel dat dat ging gebeuren, maar nu is het echt zo. We moeten afscheid nemen.

Toch wel raar, hoor. Je weet dat het niet meer anders kan, maar toch doet het pijn, heb je verdriet. Maar ... wij Jozefgemeenschap laten ons niet uit het veld slaan. Zoals we altijd al gedaan hebben, doen we nu ook. Samen kijken hoe we verder gaan. We sluiten dit hoofdstuk af met een mooie

waardige afscheidsviering met bisschop de Korte en onze pastoor Theo Lamers. Een viering met ons, parochianen, de levende stenen, als een duidelijke rode draad. Met mooie symboliek en een bemoedigende overweging van de bisschop. En natuurlijk afsluiten met koffie, thee en aanmaaklimonade en wat lekkers erbij.

Met de bemoedigende woorden van bisschop de Korte nog in het hoofd kunnen we de volgende dag beginnen aan een nieuwe uitdaging. De kerk moet leeg. Dus met een paar mensen voorbereidingen treffen om dit te kunnen realiseren. Met een grote groep vrijwilligers vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli deze klus klaren en er voor zorgen dat we zondag 2 juli weer samen kunnen vieren in onze tijdelijke "kerk". En inderdaad zaterdag aan het eind van de middag hebben we een bijna lege kerk en een sfeervol ingerichte parochiezaal, waar we zondag 2 juli met de eerste viering een start hebben gemaakt van een nieuwe periode.

Het was even aanpassen en hier en daar wat behelpen. Maar dat had ook wel zijn charme. Goede teksten, mooie liedjes en een inspirerende overweging. Het was echt een mooie

viering, waarbij je duidelijk de eenheid en saamhorigheid van onze Jozefgemeenschap kon voelen. Dit was echt samen vieren. Mij heeft het in ieder geval goed gedaan om na een week afbouwen op zondag weer zo geweldig de eenheid van onze geloofsgemeenschap te hebben mogen voelen.

Ik ben er eigenlijk best wel trots op dat we dit toch maar even met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. Dank jullie wel allemaal.

Lucie Soer

Vandaag de laatste kerkdienst gehad in onze Sint Jozefkerk. Aan het einde, toen alles wat op het altaar stond werd opgeruimd, deed dat mij toch veel verdriet. Er gingen zoveel herinneringen door mij heen. Het voelde als echt afscheid nemen, eigenlijk net als toen ik afscheid nam van de kleding en andere dingen van mijn man Geert na zijn overlijden. Het maakt het definitief. Geen weg meer terug. Maar we hebben afgesproken: we gaan door, we blijven een Sint-Jozefgemeenschap!

Trees Creutz

Afscheid van het huis van Jozef

Indrukwekkende woorden werden gesproken over 'levende stenen'. In prachtige liederen ging het over 'de steppe die zal lachen en juichen en leven'. Ontroerende momenten bij het ontmantelen van het altaar. Goede herinneringen aan toen we met velen nog kerkten in Cuijk-Noord in huis van Jozef. Het is voorbij. Met pijn in het hart en een traan in de ogen. Misschien wel de enige levende Geloofsgemeenschap in de parochie heeft geen huis meer. De volgelingen van Jozef maken er een nieuw huis van. Moge de heilige Jozef, de patroonheilige van timmerlieden en metselaars hen bijstaan.

Herman van Rhee

Hieronder leest U het Slotwoord zoals dat is uitgesproken tijdens de Afscheidsviering van 25 juni 2017, daarbij is ook een korte, historische terugblik opgenomen!

Namens de Jozefkerk en de Contactgroep Rondom de Jozefatoren willen we aan het slot van deze bijzondere viering iedereen van harte bedanken.

In het bijzonder natuurlijk bedanken we U, mgr De Korte, voor het feit dat U op verzoek van de parochie bent voorgegaan in deze speciale viering! Wij hebben dat zeer op prijs gesteld!!

Ook bedanken we pastoor Lamers en Uw voorgangers pastoor Smits en kapelaan Duif, pastoor Toon van de Acker, pastoor Kees Michielse en de andere Kruissheren, Wim Slangen en Joe op de Kamp. Verder het Dameskoor, het koor JozefCantorij en dirigente en organist en zanggroep DieDrie: fijn dat jullie een

bijdrage hebben willen leveren aan deze speciale viering!
Eveneens dank aan alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de voorbereiding en vandaag bij de uitvoering van deze viering. Achter de schermen is heel veel werk verricht om het allemaal te regelen, heel hartelijk dank daarvoor!!

Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers en alle werkgroepen en onze gastkoren Kasih en het Molukse koor van harte te bedanken voor hun vele werk, nu en in het verleden, voor onze Jozefkerk!! We vertrouwen erop dat velen van u door willen gaan met uw werk voor onze geloofsgemeenschap van Jozef, eerst in onze tijdelijke locatie, hiernaast in het parochiezaaltje, tijdens de verbouwing en naderhand in de MFA De Valuwe, daarbij ondersteund door pastoor Theo Lamers en het parochiebestuur.

Beste mensen,
natuurlijk denken wij bij het sluiten van de huidige Jozefkerk ook aan u, parochianen, ieder van u met zijn of haar eigen persoonlijke herinneringen aan deze Jozefkerk!
Velen van u zijn hier gedoopt, hebben de Eerste Communie ontvangen, zijn gevormd, hebben hier elkaar hun ja-woord gegeven en vele overleden parochianen zijn vanuit deze Jozefkerk begeleid naar hun laatste rustplaats. Wij realiseren ons terdege dat deze sluiting van de Jozefkerk voor velen van ons een grote leegte betekent!

Bij het sluiten van deze kerk is het logisch om even terug te blikken naar het verleden van de Jozefkerk; 'daarom hiernaast een korte terugblik.

Na afloop van deze laatste dienst in de huidige Jozefkerk nodigen wij u, als u wilt, uit voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij, hiernaast in het parochiezaaltje: Een traditie die wij graag willen aanhouden!! Nogmaals u allen bedankt voor uw aanwezigheid en in het bijzonder u, mgr. De Korte! Namens ons allen hartelijk dank!! En als blijk van waardering, bieden we u een Jozefkaars aan!! Beste mensen, u allen bent van harte welkom zo meteen hiernaast in het parochiezaaltje!

Frans van de Bogaard



17 juli 1961	Bisschop Bekkers benoemt Chris Smits (toen nog kapelaan in Someren) tot assistent van de parochie St. Martinus te Cuijk met de opdracht de mogelijkheid te onderzoeken tot oprichting van een nieuwe parochie in Cuijk-Noord.
24 augustus 1961	Pastoor Smits benoemd tot bouwpastoor in Cuijk-Noord. In de wijken De Valuwe en Heeswijk-Ewinkel, zoals dat toen heette, zijn 912 katholieken.
22 oktober 1961	Officiële oprichting van de parochie H. Jozef
7 november 1961	Toestemming van het Bisdom om in de jongens-ULO aan de Irenestraat kerkdiensten te houden
25 april 1964	Start van de bouw van de huidige Jozefkerk
Kerst 1964	De Jozefkerk wordt voor het eerst gebruikt
11 juli 1965	Officiële wijding van de Jozefkerk door mgr. Bekkers
1 oktober 1977	Pastor Toon van de Acker wordt geïnstalleerd als opvolger van pastoor Chris Smits
20 november 1982	Op initiatief van pastor Van de Acker wordt er een verlicht kruis op de toren geplaatst
9 januari 1994	Pastor Kees Michielse verantwoordelijk pastoor van de Jozefkerk (Inmiddels hier al parttime werkzaam!)
21 oktober 2003	De Jozefkerk wordt getroffen door een forse brand van m.n. de verwarmingsketel
2008	Afscheid van pastor Kees Michielse als verantwoordelijk pastoor; daarna blijft hij gelukkig nog zijn diensten aan de parochie H. Jozef verlenen
2013	Tegelijk met de fusie van de 6 parochies tot de parochie H. Martinus wordt pastor Theo Lamers benoemd tot pastoor van de fusieparochie H. Martinus, waartoe ook de Jozefkerk behoort
31 augustus 2015	Overlijden van pastor Kees Michielse, waarna de medebroeders Kruisheren samen met pastor Theo Lamers hier de diensten blijven verzorgen



Foto's: r.cooijmans/exclusief4man

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes per TGV en bus in de herfstvakantie van 14 t/m 21 oktober 2017

Ben jij weleens in Lourdes geweest? Dan weet jij hoe bijzonder Lourdes is en dat het de tijd is om terug te gaan. Nog nooit in Lourdes geweest? Dan is het nu de tijd om de stap te zetten en te ontdekken waarom zoveel mensen juist deze plek als bijzonder ervaren. Onze bisschop, mgr. De Korte, nodigt ons uit met hem mee te gaan.

“Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan? Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen parochiegemeenschappen. In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen.”, Aldus onze bisschop.

Door samen op reis te gaan, komt de onderlinge verbondenheid tot uiting. Zo vindt iedereen daar op zijn/haar eigen manier troost en bemoediging voor het gewone leven van iedere dag. Lourdes geeft je steun of je nu ziek, gezond, jong of oud bent. Ook vanuit onze parochie en ons dekenaat zullen we aan deze bisdombedevaart deelnemen. Op zaterdag 14 oktober reizen we met de bus vanuit de regio naar Tourcoing waar we op de TGV (hogesnelheidstrein) stappen. Het diner gebruiken we die avond al in ons hotel in Lourdes. Gedurende de week wordt ons een pastoraal programma aangeboden met Nederlandstalige vieringen, bezoeken we de bezienswaardigheden in Lourdes en gaan we op excursie de Pyreneeën in of naar het heiligdom van de Heilige Vincentius.

Heb je zorg nodig of ben je gebonden aan een rolstoel, ook dan is een bedevaart naar Lourdes mogelijk. In de TGV is beperkte zorg mogelijk en voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel is er de mogelijkheid om te reizen met de speciale VNB-Lance bus waarin, net als in de TGV, ook artsen en verpleegkundigen meereizen. In Lourdes logeer je dan in een gezellig zorghotel.

Jongeren, tieners en kinderen

Als je jong bent, het leuk vindt om anderen te helpen, met leeftijdgenoten je geloof wilt verdiepen en je handen uit de mouwen wilt steken, dan is een bedevaart naar Lourdes onder begeleiding van onze eigen pastoor Theo Lamers, dé manier om jouw herfstvakantie in te vullen. Informeer bij pastoor Theo of kijk op de site van het bisdom www.bisdomdenbosch.nl. Op dinsdag 5 september is er om 19.00 uur een informatiebijeenkomst voor de kinder-, tiener- en jongerenreis op het Sint Janscentrum (Papenhulst 4, Den Bosch).

Dus ga jij met ons mee?

Deze bedevaartsreis wordt georganiseerd door het bisdom van 's-Hertogenbosch in samenwerking met VNB. Achter in alle kerken liggen folders of neem voor meer vrijblijvende informatie contact op met Anny Spanjers (0485) 31 33 93 of Josefiën Jacobs (0485) 31 70 81.

“Jongeren-synode”

“Jonge mensen, laat jullie stem horen, laat deze weerklinken in de gemeenschappen en laat die tot de herders komen,” sprak paus Franciscus.

Jongeren, geloof en roeping zijn de onderwerpen tijdens de 15de Gewone Algemene Bisschoppensynode (dat is een kerkvergadering), die in oktober 2018 in Rome zal plaatsvinden. De kerk wil in het bijzonder luisteren naar de “stem, gevoeligheid, het geloof en de twijfels” van jonge mensen. De kerk wil met hen meelopen in het ontdekken van hun roeping. Na het startsein voor de synode stuurde de Nederlandse Bisschoppenconferentie het voorbereidend document samen met een speciale vragenlijst via de bisdommen naar alle Nederlandse parochies. Op donderdag 22 juni hebben we met begeleiders van de Rock Solid groep een antwoord gegeven op deze vragen, die opgenomen worden in een diocesaan en landelijk document.

Daarnaast organiseerde Jong Bisdom Den Bosch een avond met als thema ‘Laat JOUW stem horen!’. De jongerenbisschop, mgr. Mutsaerts was daarbij aanwezig. Ik was zelf, als jongere, ook betrokken bij de ontmoeting in Den Bosch. En in april mocht ik als Nederlandse jongeren in het Vaticaan deel nemen aan de internationale conferentie over de Jongeren-synode. “Wat ik belangrijk vind, is dat er wordt geluisterd. De synode is een proces van luisteren, niet van antwoorden, en biedt dus kansen om in contact te komen met jonge mensen.” (Citaten zijn uit het interview met het Katholiek Nieuwsblad)

Ik vind het belangrijk dat de Kerk “begint bij de leefwereld van jongeren. Jongeren komen tijdens hun leven heel veel opties tegen. De Kerk kan en mag jongeren in het maken van keuzes ondersteunen met onvoorwaardelijke liefde. Zoals Jezus dit deed bij vele mensen die Hij ontmoette: Hij luisterde, stelde vragen en bracht hiermee het goede Nieuws. Het is nu aan ons om dit goede nieuws verstaanbaar te maken in onze tijd.”

Mijn ervaring hier in Cuijk is dat de parochianen, pastoor Theo Lamers en ook het parochiebestuur proberen open te staan voor jonge mensen en dat ik de ruimte krijg om verantwoordelijkheid te nemen, maar ook om fouten te maken en mij te ontwikkelen. Maar het blijft een uitdaging om te spreken over en nabij te zijn met die jongeren die nog niet bekend zijn met het gesprek over het leven. Om ook hen op te zoeken en te ondersteunen bij belangrijke keuzes, bij te staan in moeilijkheden en vanuit daar aan samen op weg te gaan met het thema ‘roeping’, namelijk wat zijn talenten en dromen van jonge mensen, waar komen deze vandaan en hoe kunnen wij als kerk deze jongen mensen hierbij ondersteunen.

Aan het eind van de zomer mag ik opnieuw naar een bijeenkomst in Rome gaan waar de resultaten van de vragenlijsten vanuit de hele wereld besproken zullen worden.

Ik ben heel benieuwd wat daar uit komt! U leest er in het volgende parochieblad vast en zeker meer over!

Danny Hakvoort

‘Wel een hele drukke huiskamer’

Ongeveer een half jaar geleden ben ik begonnen met een stage in onze parochie. Ik zeg hier bewust ‘onze’ parochie, omdat ik mij de afgelopen maanden welkom heb gevoeld in de verschillende geloofsgemeenschappen. Toch ben ik voor mijn gevoel pas gisteren begonnen; er zijn veel actieve vrijwilligers in onze parochie en iedere stagedag leer ik wel weer nieuwe mensen kennen.

In mijn vorige stuk vergeleek ik de kerk met een huiskamer waar iedereen welkom is. De afgelopen maanden ben ik erachter gekomen dat de kerk wel een heel drukke huiskamer is. Een huiskamer waar soms tijd is voor een kop koffie en een goed gesprek, maar waar ook heel vaak veel moet gebeuren. Tot op heden heb ik ondersteund bij de kindermiddagen, ouderavonden en liturgische voorbereidingen voor de communie, heb ik de tieners begeleid naar hun vormsel en ben ik actief geweest bij het jeugdwerk in onze parochie, met name Rock Solid. Hiernaast ben ik aanwezig geweest bij gildemissen, uitvaarten en natuurlijk zondagse vieringen. Ook ben ik in gesprek gegaan met een aantal vrijwilligers in onze parochie. Zij hebben mij geholpen om de parochie te leren kennen. Wat mij opviel in deze gesprekken is dat ik gepassioneerde mensen tegenkwam met veel mooie ideeën.

Er gebeurt dus veel in onze huiskamer ‘de kerk’. Dit wist ik natuurlijk wel, maar nu ik mee mag kijken in de keuken, verbaas ik mij over wat een pastoraal werkende allemaal moet kunnen als hij in de kerk werkt. Iemand die in de kerk werkt moet niet alleen de Bijbel uit kunnen leggen, hij moet ook kunnen coördineren, beleid maken, hutten kunnen bouwen, dingen afweten van bloemen en nog veel meer. Het is zo veel dat ik soms bang ben dat wij uit het oog verliezen waar het echt om draait, namelijk de stap naar de a/Ander. Het in contact staan met mensen, is de ander met een kleine letter en het in contact staan met God, is de Ander met een grote letter. Ik zie dat we in geloofsgemeenschappen begaan zijn met elkaar, samen God ontmoeten en ons best doen om mensen hier bij te betrekken. Toch blijkt dit vaak heel moeilijk te zijn. Zelf heb ik geen recept hoe we dit als kerk meer kunnen doen. Ik heb natuurlijk veel ideeën, een openluchtbioscoop met The Passion, een Theology on the Tap. Of het werkt weet ik niet, maar mijn droom is samen op weg gaan om te kijken waar we de ander kunnen ontmoeten. Om erachter te kunnen komen waar de behoefte ligt van de ander. Hoe kunnen wij mensen uitdagen om na te denken over Christus en over het liefhebben van je naasten.

Mijn droom is dat de kerk niet alleen een thuisbasis is, waarin we samen veel goede dingen doen en mensen ontmoeten, maar ook dat wij blijven uitkijken naar de mensen die niet in onze huiskamer zitten, naar hen die ons nodig hebben. Ik hoop dat we samen mogen blijven dromen van en aan de slag mogen gaan in een kerk, die nog meer open staat, waarin we niet alleen openstaan voor iedereen, maar bijzonder hen nabij zijn die ons het hardste nodig hebben.

Danny Hakvoort

Mijn deelname aan de Alpe d’Huzes

Allereerst wil ik voor degene die het niet hebben meegekregen hieronder nog een keer mijn verhaal delen wat mij ertoe gebracht heeft om deel te nemen:

Eind mei 2016 is mijn vader overleden aan kanker. Hij had darmkanker en zou een definitieve stoma krijgen.

Hij is overleden aan een opeenstapeling van diverse complicaties na de operatie.

Op dit moment vechten enkele mensen in mijn directe omgeving tegen deze vreselijke ziekte. In het verleden hebben diverse mensen de strijd tegen deze vreselijke ziekte verloren. Gelukkig ken ik ook mensen die de ziekte overwonnen hebben. Voor hen blijven de controles echter elke keer weer spannend.

Al gelijk vanaf het moment dat ik van het idee hoorde dat er een Center Parcs team zou komen, kriebelde het bij mij om mee te doen. Ik wilde heel graag mee fietsen die berg op. Vorig jaar ben begonnen met fietsen in de periode dat mijn vader ziek werd. Het fietsen heeft mij die periode van onzekerheid enorm goed gedaan. Heerlijk het hoofd leeg maken, flink actief bezig zijn deed mij goed, en dat doet het nu nog steeds.

Verslag van de week:

Maandag 29 mei

De periode van training en sponsoren zoeken om zo zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het onderzoek tegen kanker zat erop. Het was het zover. Vanavond vertrokken we richting Frankrijk. Een deel van de groep was zondag al gaan rijden, ik met een andere collega vanavond. Het voordeel van in de avond en nacht rijden, was dat het heerlijk rustig was op de weg. Onderweg hebben we het o.a. gehad over de motivatie van mensen om mee te doen en wat ons te wachten zou staan, hoe het zou gaan worden. We waren ervan overtuigd dat het een week zou worden met een lach en een traan.

Dinsdag 30 mei

Na een reis van bijna 12 uur, kwamen we vanmorgen vroeg aan bij onze accommodatie. Na een gezellig ontbijt en kennismaking met de andere deelnemers en supporters van ons team zijn we eerst een paar uur gaan slapen. In de middag ben ik met 2 anderen met de auto vast een keer de berg op gereden. Daar, in het Palais du Sport, werden verschillende activiteiten georganiseerd. Er was ook een gedenkmuur waar je berichten achter kon laten. Daar heb ik wat moois voor paps geschreven.



Liturgische kalender

Datum	Za 5 en Zo 6 aug Hoogfeest Gedaante-ver- andering	Za 12 en zo 13 augustus - 19de Zon- dag door het Jaar	Za 19 en Zo 20 augustus - 20ste Zon- dag door het Jaar	Za 26 en zo 27 augustus - 21ste Zon- dag door het Jaar	Za 2 en zo 3 september - 22ste Zondag door het Jaar
Kerk					
St. Martinus parochiekerk 	Zo 11.00 uur Herenkoor	Zo 11.00 uur Dameskoor	Zo 11.00 uur Herenkoor	Zo 11.00 uur Dameskoor	Zo 11.00 uur Herenkoor
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 9.30 uur De Maasklan- ken
H. Lambertus Beers 		Za 19.00 uur Together Zo 15.00 uur Viering bij de Hiersenhof Gemengd koor		Za 19.00 uur Gemengd koor	
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00 uur Dienst van Woord en gebed met communie	Zo 11.00 uur Samenzang	Zo 11.00 uur Dienst van Woord en gebed met communie	Zo 11.00 uur Samenzang	Zo 11.00 uur Dienst van Woord en gebed met communie
H. Martinus Katwijk 	Zo 9.30 uur Parochiekoor		Zo 9.30 uur Dienst van Woord en ge- bed met com- munie m.m.v. parochiekoor		Zo 9.30 uur Dienst van Woord en ge- bed met com- munie m.m.v. parochiekoor
H. Lambertus Linden 	Zo 10.00 uur Woord- en ge- bedsdienst met samenzang	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 10.00 uur Woord en ge- bedsdienst met samenzang	Zo 10.00 uur Woord en ge- bedsdienst met samenzang	Zo 10.00 uur Woord en ge- bedsdienst met samenzang
H. Antonius van Padua Vianen 	Za 18.00 uur Samenzang		Za 18.00 uur Samenzang		Za 18.00 uur Juvia

Za 9 en Zo 10 september - 23ste Zondag door het Jaar Ziekenzondag	Za 16 en Zo 17 september - 24ste Zondag door het Jaar	Za 23 en Zo 24 september - 25ste Zondag door het Jaar	Za 30 september en Zo 1 oktober 26ste Zondag door het Jaar	Za 7 en Zo 8 oktober - 27ste Zondag door het Jaar	Za 14 en Zo 15 oktober - 28ste Zondag door het Jaar
Zo 11.00 uur Gezinsviering met Dames- en Herenkoor en jeugdkoor	Zo 11.00 uur Herenkoor	Zo 11.00 uur Dameskoor	Za 19.00 uur Creation Zo 11.00 uur Herenkoor	Zo 11.00 uur Gezinsviering met Jeugdkoor	Zo 11.00 uur Herenkoor
Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 9.30 uur De Maasklanken	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 9.30 uur De Maasklanken	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 9.30 uur De Maasklanken
Za 19.00 uur Together		Za 19.00 uur Gemengd koor			Za 19.00 uur Together
Za 14.00 uur Ziekenzondag m.m.v. Dameskoor Zo 11.00 uur Samenzang	Zo 11.00 uur Dameskoor	Zo 11.00 uur Samenzang	Zo 11.00 uur Dienst van Woord en gebed met communie m.m.v. DieDrie	Zo 11.00 uur M.O.V. Viering m.m.v. Kasih	Zo 11.00 uur Dameskoor
	Zo 9.30 uur parochiekoor		Zo 9.30 uur parochiekoor	Zo 9.30 uur parochiekoor	Zo 9.30 uur Dienst van Woord en gebed met communie
Zo 9.30 Samenzang - Patroondag Gilde	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst samenzang H. Lambertus - herdenking gevallen	Zo 10.00 uur Samenzang	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst met samenzang	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst met samenzang
Vr. 18.00 Ziekenviering m.m.v. Juvia in 't Akkertje	Za 18.00 uur Vivace			Za 18.00 uur Juvia	

Dagelijkse en bijzondere vieringen

Er kan onverwacht altijd iets veranderen in het liturgisch schema. De meest recente kalender vindt u op de website www.martinuscuijk.nl of leest u in het Cuijks Weekblad.

Dagelijkse vieringen

Vanaf september wekelijkse

woensdagavond 19.00 uur Martinuskerk Eucharistieviering

(geen viering op: 27 september)

Maandag tot en met Zaterdag 8.00 uur, Kruisherenskapel St. Agatha, Eucharistieviering

Bijzondere vieringen

Vrijdag 4 augustus, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eerste vrijdag van de maand, H. Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars)

Woensdag 9 augustus, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Feest H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)

Dinsdag 15 augustus, 19.00 uur, Lourdesgrot Katwijk, **Geen eerste vrijdagviering** Hoogfeest Maria ten Hemelopneming.

Vrijdag 1 september, Donderdag 14 september, 8.00 uur, Kruisherenskapel St. Agatha, Hoogfeest van Kruisverheffing, Titelfeest van de orde van de kruisheren.

Dat was een mooie, maar ook emotionele gelegenheid om zijn sterfdag vandaag te gedenken.

Woensdag 31 mei

Vandaag was de Alpe d'Huzus. Daarbij kregen alle vrijwilligers en supporters die mee waren, de gelegenheid om ook een keer de berg op te fietsen of te wandelen. We zijn met een deel van de groep sfeer wezen proeven en na de start van deze Alpe d'Huzus ook een deel van de berg al op gefietst. Dat was al flink trappen maar wel fijn om alvast te weten wat er zou gaan komen. Na een gezellige maaltijd samen, ging iedereen vroeg slapen om fit aan de start te verschijnen morgen.



Donderdag 1 juni

Vandaag ging het dan echt gebeuren. De dag van de Alpe d'Huzus. Na een stevig ontbijt vertrokken we richting de start. Daar werd een groepsfoto gemaakt en toen gingen we dan echt aan de klim beginnen. Lopen en fietsen, ieder op zijn eigen tempo. Onderweg was de sfeer heel goed. In de bochten stonden mensen aan te moedigen en ook de deelnemers onderling steunden elkaar waar nodig. Een paar keer ben ik gestopt om te drinken en te eten en heb tijdens de stops vele mooie verhalen van andere deelnemers mogen horen. Boven komen bij de finish was een geweldige ervaring. Veel mensen langs de kant en er vloeiden de nodige tranen. Een aantal supporters en andere teamleden was ook nog boven. Eenmaal bijgekomen begonnen we samen aan de afdaling. Mooi was daarbij om de andere deelnemers weer naar

boven te zien gaan en ook van het uitzicht te kunnen genieten. Toen aan de tweede keer fietsen begonnen. Die was net zo mooi als de eerste, de vermoeidheid nam wel toe. Een derde keer fietsen zag ik niet meer zitten. Omdat ik gezegd had 3 keer naar boven te gaan, ben ik die derde keer gaan lopen. Niet lang nadat ik voor de derde keer boven was gekomen, begon het te onweten. Er is toen ook besloten om het evenement te stoppen. Het noodplan werd in werking gesteld. Ik zat net als vele anderen veilig droog boven in het Palais du Sport. We werden goed opgevangen. De ene na de andere nat geregende en onderkoelde deelnemer werd binnen gebracht. Onderweg op de berg werden 250 deelnemers die allemaal in bocht 7 (de Nederlandse bocht) waren, opgevangen in de kerk. Toen het noodweer voorbij was, werd er voor vervoer gezorgd voor alle deelnemers. Moe van alle inspanning, emotie en indrukken keken we samen terug op een mooie dag.

Vrijdag 2 juni

Vandaag gingen de eerste leden van ons team alweer naar huis. Met de overgebleven mensen hebben we een heerlijk rustig dagje gehad. We hebben de week afgesloten met een heerlijk etentje. Tijdens het eten terug gekeken op de week met een lach en een traan.

Zaterdag 3 juni

Vanmorgen vroeg hebben we de laatste dingen opgeruimd en ingepakt en zijn ook wij aan de terugreis begonnen. Na een lange dag rijden, kwamen we moe maar voldaan 's avonds weer thuis. Met het hoofd vol herinneringen en de telefoon vol foto's kijk ik terug op een mooie week.

Tot slot wil ik iedereen van harte bedanken die mij op welke manier dan ook heeft gesponsord en ondersteund.

Petra Kosman

Rondom de Martinustoren Cuijk

Na de feesten van Pasen en Pinksteren breekt er meestal een wat rustigere periode aan. De projecten van de Eerste heilige Communie en het Vormsel zijn grotendeels afgerond met de mooie vieringen op Tweede Paasdag en Pinksterzaterdag. Ondertussen is de Paas- en Pinkstertuin ook weer verdwenen uit de kerk. Als de activiteiten meestal wat minder worden neemt het bezoek tijdens de openstellingen meestal toe met het aanbreken van de vakantietijd. De kerkwachten hebben hun plek in de kerk weer ingenomen om de gasten van dichtbij en ver weg welkom te heten voor een bezoek aan de kerk voor een moment van rust en stilte of om de kerk te bezichtigen.

Met de sluiting van de Jozefkerk worden een aantal voorwerpen uit de kerk herplaatst. Zo heeft het doopvont een centrale plek gekregen als wijwater-bekken in de Martinuskerk bij de ingang en is het koorpodium ook al hergebruikt. De tentoonstelling Ballinese kunst in de kerk is ondertussen weer voorbij. Nu staan er foto's van een priesterwijding in Cuijk. U leest er elders meer over.

Een mooie vakantietijd!

Fototentoonstelling Martinuskerk Cuijk

Vanaf zondag 16-07-2017 is er in de Martinuskerk Cuijk een fototentoonstelling. Deze foto's zijn van een eerste mis in de Martinuskerk. Gerard Claassens was in het voorjaar van 1957 in Teteringen tot priester gewijd. Gerard behoorde tot de orde van de SVD. Gerard was vroeger woonachtig in de Kaneelstraat. Vanaf zijn ouderlijk huis ging er een procesie tot in de kerk. Na afloop van deze eerste mis begaf het gezelschap zich weer richting de Kaneelstraat.

Het was een groots gebeuren in het centrum van Cuijk.

Rondom de Jozefkerk

MFA De Valuwe en de Jozefkerk: Laatste ontwikkelingen

Via de gemeente is ons bekend gemaakt dat de voorbereidingen en de bouw van de MFA start op maandag 10 juli 2017. En in de 2 weken daarvoor dient de kerk ontruimd en, zoals dat heet, leeg opgeleverd te worden!

Natuurlijk zijn we niet zomaar voorbij gegaan aan het sluiten van de Jozefkerk; het is een speciale dienst geworden met weemoed, maar als Geloofsgemeenschap van de Jozefkerk gaan we door in de tijdelijke locatie, in het parochiezaaltje. In het parochiezaaltje zijn ruim voldoende plaatsen, ook voor rolstoelen. Behalve de kaarsen op de altaartafel en de paaskaars, is er, om begrijpelijke redenen, geen gelegenheid

om kaarsjes op te steken in het parochiezaaltje! En natuurlijk blijft, wat ons betreft, de traditie om na de dienst samen te genieten van een kopje koffie of thee, met iets erbij!

Jozefkerk: het kerkgebouw

Op de informatieavond van 7 juni j.l. is een plan van aanpak besproken over het ontruimen en leeg opleveren, zoals dat heet, van de kerk. Ook ging het over het inrichten van het parochiezaaltje als tijdelijke locatie voor onze Geloofsgemeenschap Jozef en over de herinrichting van de winterkapel tot "nieuwe" sacristie. Een groot aantal vrijwilligers had toegezegd om ons hierbij te komen helpen! In de week na de laatste dienst van zondag 25 juni 2017 zijn we met z'n allen aan de slag gegaan. Dankzij de goede voorbereiding en de inzet van vele vrijwilligers is dat allemaal goed gelukt! Ook aan de "inwendige mens" is daarbij natuurlijk gedacht: één van onze vrijwilligers bijvoorbeeld had 2 heerlijke soepen gemaakt! Alle vrijwilligers die, op wat voor manier dan ook, hebben geholpen: namens de Jozefkerk hartelijk bedankt!!

Parochiezaaltje

Op zaterdag 1 juli 2017 is het parochiezaaltje van de Jozefkerk ingericht als tijdelijke locatie van onze Geloofsgemeenschap Jozef en op zondag 2 juli 2017 is er de eerste dienst geweest. Het was behoorlijk druk; we hebben zelfs stoelen erbij moeten halen! Volgens velen was het zaaltje mooi en sfeervol ingericht. Ook de eerste dienst, een Woord- en Communie-dienst, werd door de parochianen goed ontvangen! Ook is er meegedeeld dat er de andere zondagen natuurlijk ook weer Eucharistievieringen zullen zijn zoals gebruikelijk was en is, maar nu dan in het parochiezaaltje! Na de dienst hebben we alle vrijwilligers bedankt voor hun vele werk de afgelopen week bij het ontruimen van de kerk en het inrichten van de parochiezaal tot tijdelijke locatie van de Geloofsgemeenschap Jozef. Daarna hebben we voor de parochianen een kleine rondleiding gedaan door de nieuwe vertrekken (o.a. de "nieuwe" sacristie) en de lege kerk. Vervolgens was er, zoals onze traditie is, koffie en thee met iets lekkers daarbij. De mensen gingen tevreden en met een goed gevoel naar huis!



Jozefkerk: Gedachteniskruisjes en Gedachtenisboek
De gedachteniskruisjes van 2016 en 2017 hangen in het parochiezaaltje, onze tijdelijke locatie als “kerk”. In onze Mariakapel hingen nog vele gedachteniskruisjes; ook bij het Jozefbeeld in de kerk hingen er een aantal. Deze kruisjes, samen met bladzijden uit het Gedachtenisboek waarin overleden parochianen staan ingeschreven vanaf 2001 t/m september 2004 en vanaf november 2008 t/m december 2014, kunnen worden opgehaald op het Jozef parochiekantoor: op maandag t/m donderdagmorgen van 9 uur tot 12.00 uur of op zondag na de dienst.
Het is verstandig om van tevoren even te bellen: telefoonnummer Jozefkerk: 0485-312233
b.g.g. bel 0485-315742 of mail naar f.vdbogaard@home.nl

Hartelijk bedankt!

Na het afscheid van de Jozefkerk als gebouw en het inrichten van onze tijdelijke locatie voor onze Geloofsgemeenschap Jozef zijn er een aantal werkzaamheden minder of niet meer nodig.
Dat is dan ook de reden dat een aantal mensen en/of een gedeelte van een werkgroepen gestopt zijn. Zo zijn bijvoorbeeld een paar mensen van de bloemengroep gestopt: begrijpelijk want het is nu natuurlijk minder werk. Voor al deze mensen die om deze reden of anderszins (b.v. verhuizing) gestopt zijn: hartelijk dank voor al Uw vrijwilligerswerk voor onze Jozefkerk!!

Onze eigen klokkenluider

De luidklok vande toren van de Jozefkerk is door een technisch mankement een tijdlang niet elektrisch bediend kunnen worden. Gelukkig hadden we een eigen klokkenluider die daarvoor speciaal eerder naar de kerk kwam om de klok handmatig te luiden voor de aanvang van de dienst! Ook bij uitvaarten kwam hij speciaal naar de kerk om te luiden! Inmiddels is dat euvel weer hersteld. Daarom is een dankjewel op zijn plaats voor onze eigen klokkenluider: Arie, hartelijk bedankt!!

Koninklijke onderscheiding

Op 25 april, daags voor Koningsdag, is Wim Hofmans Koninklijk onderscheiden met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!
Wim: namens de Jozefkerk proficiat met deze mooie onderscheiding!! Wim doet en heeft veel vrijwilligerswerk gedaan, ook voor onze Jozefkerk. Inmiddels is Wim gestopt als lid van de Contactgroep van de Jozefkerk. Gelukkig doe je nog ander vrijwilligerswerk voor de Jozefkerk: collectant én, indien nodig, onderhoud. Hartelijk dank daarvoor!

Kledinginzameling Jozefkerk

Zoals U zult begrijpen, stopt de kledinginzameling bij de Jozefkerk. Kleding kunt U voortaan brengen naar de daarvoor bestemde containers van Sympany kledinginzameling op het Kees Michielse-plein!

Bezorgen parochieblad De Mantel

Voor het bezorgen van het parochieblad De Mantel vragen we nog mensen die dit willen overnemen van vrijwilligers

die stoppen vanwege verhuizing of anderszins, b.v. in Cuijk-Noord. Het bezorgen van De Mantel is ongeveer 5x per jaar en er zijn over het algemeen ongeveer 25 adressen! Indien u interesse heeft, graag een telefoontje naar F. v.d. Bogaard, telefoon 0485-315742 of mail naar f.vdbogaard@home.nl

Paasviering in de St. Jozefkerk

Op Witte-Donderdag j.l. hield de bezoekgroep haar paasviering voor zieken en ouderen.

Pater Op de Kamp ging voor in de Eucharistieviering. Het dameskoor van de parochie verzorgde de muzikale omlijsting. Het thema van de dienst was ‘Samen het Laatste Avondmaal vieren in de St. Jozefkerk’. Het was dan ook de laatste dienst van de bezoekgroep in deze kerk. We hebben de parochianen tijdens de dienst en ook daarna, verteld dat we ook tijdens de verbouwing gewoon doorgaan in het parochiezaaltje en naderhand in het MFA gebouw.
Na de dienst werd er in het parochiezaaltje nog koffie gedronken, natuurlijk met een paasbroodje er bij! Nadat alles was genuttigd en ieder weer was bijgepraat ging men weer tevreden huiswaarts. Pater Op de Kamp, en iedereen die heeft mee geholpen om deze middag te doen slagen, heel hartelijk dank!

Namens de bezoekgroep: B. Albers.

Nationale ziekendag 2017

Op zaterdag 9 september a.s. houdt de bezoekgroep haar jaarlijkse nationale ziekendag voor zieken en ouderen. De dienst zal in het parochiezaaltje worden gehouden en een pater van de Kruisheren zal in deze dienst voorgaan. Het dameskoor zal deze dienst opluisteren. Na de dienst blijven we lekker zitten voor een kopje koffie/thee met „iets” erbij. Voor een gezellige vrolijke sfeer zorgt deze keer.....maar dan zitten wij al aan ons glaasje te nippen! Wilt u graag aan deze middag deelnemen, kom dan rustig naar het parochiezaaltje van de St. Jozefkerk. U bent altijd welkom!
De bezoekgroep van de St. Jozefkerk

Boekwerk over preken en gedachten van Kees Michielse

Het boekwerk met preken en gedachten van pastor Kees Michielse is inmiddels ook verspreid onder de belangstellenden die zich daarvoor hadden laten inschrijven.

Namens de contactgroep H. Jozef, Frans vd Bogaard

Rondom de Antoniustoren

Parochiefeest Vianen



Op dinsdag 13 juni j.l., de sterfdag van onze patroonheilige Antonius van Padua, hadden de vrijwilligers van de Viaanse geloofsgemeenschap kosten nog moeite gespaard om er in

de parochiekerk een mooi feest van de te maken. Er waren zitplaatsen e.d. geregeld voor alle koren uit Vianen. Viva-

ce, Juvia en Allegro Vivace verzorgden samen de feestelijk mis die door pastoor Theo Lamers werd opgedragen. De dienst begon om 19.00 uur. Geopend werd met het Antoniuslied, dat door alle koren gezamenlijk werd gezongen. Vervolgens had ieder koor een eigen bijdrage in de vaste gezangen. Aan het eind werd ook weer door alle koren het slotlied gezongen.

Onder de dienst werd aandacht geschonken aan de patroonheilige Antonius. In het gangpad stonden een aantal tafels opgesteld, waarop de kenmerken die voor Antonius gelden. Daar stonden, onder meer zijn beeltenis, een bloem en een kaars. Passend bij deze artikelen werd een mooie tekst voorgelezen.

Na afloop was iedereen uitgenodigd om nog een kop koffie of thee met elkaar te nemen en nog eens gezellig na te praten. Het was heel leuk dat de koren uit Vianen elkaar eens konden horen, immers vaak ontmoeten ze elkaar niet voor een gezamenlijk optreden. Wat de koren betreft is het Antoniusfeest van volgend jaar een leuke dag om naar uit te zien. Hopelijk is er dan ook wat meer belangstelling van de Viaanse gemeenschap om deze prachtige dienst bij te wonen, iets waar het helaas dit jaar ontbrak.

Tot slot een woord van dank aan allen die het feest hebben helpen mogelijk maken.



Rondom de Lambertustoren Beers

Het is rustig in onze Geloofsgemeenschap op dit moment. Met nog maar 2 H. missen in de maand is er aanmerkelijk minder werk in en met de kerk. Het is nog steeds wennen op het einde van de week, is er wel of geen dienst. Is er geen dienst, dan geeft mij dat een gevoel van 'het is niet af, het weekend is niet compleet'. Naar een dienst te gaan in een ander dorp, daar moet men nog aan wennen. Naar de parochiekerk te gaan in Cuijk, wat ik toch al enkele keren heb gedaan, voelt nog steeds aan 'als op bezoek gaan, nog niet thuis voelen'. Maar goed, de tijd gaat door en we proberen er wat van te maken met datgene wat ons geboden wordt.

We hebben zondag 25 juni weer onze Jaarlijkse Gildedag gehad. Deze dag begon men met de Gildemis, zoals men dat noemt. In vol ornaat en met tromgeroefel komen de Gildezusters en -broeders de kerk binnen, een mooie traditie die men moet blijven koesteren. Het zien en horen van de binnenkomst in de kerk, geeft een bijzonder gevoel, het geeft een verbondenheid die je goed doet.

Het koor Together verzorgde de gezangen weer op voortreffelijke wijze en al bij al weer een mooie dienst met een kerkbezoek van ongeveer 100 mensen.

Het is weer vakantie en er zullen enkele vieringen zijn zonder koor, hopelijk zal er volkszang zijn, maar dat horen we dan nog. Alle koorleden, hartelijk dank voor uw inbreng bij de verzorging van de diensten en wij wensen ieder een fijne vakantie toe.

Vrijdag 30 juni is vanuit de toren het netwerk T-Mobile de lucht ingegaan en enkel mensen hadden het al gemerkt, een betere verbinding met hun mobiel.

Beste mensen, allen een fijne vakantie toegewenst en houd het gezond.

Werkgroep 'Rondom de Lambertus Toren'. Beers.



Viering Kapel Maria Onze Lieve Vrouw van de Vrede 75 jaar

Op 15 augustus (Mariahemelvaart) a.s. is het precies 75 jaar geleden dat het kapelletje bij de Hiersenhof (aan de Heuf tussen Beers en Haps) is ingewijd. Deze bijzondere gebeurtenis wordt twee dagen eerder - op zondag 13 augustus om 15 uur - gevierd tijdens een Eucharistieviering bij de kapel: de bisschop van 's-Hertogenbosch - mgr Gerard de Korte - zal hoofdcelebrant zijn. De kapel is in 1942 - dus midden in de Tweede Wereldoorlog - gebouwd door studenten van het Brabants Studentengilde. Dit was een groep katholieke studenten uit heel Brabant (van diverse universiteiten en hogescholen) die jaarlijks elke zomer bijeen kwam om te kamperen, plezier te maken, maar ook om te discussiëren over maatschappelijke thema's, te bidden en het geloof te verdiepen.

Het studentengilde had in 1942 heel bewust Beers uitgekozen. De vrouw en kinderen van Jan de Quay - destijds hoogleraar in Tilburg - verbleven er bij hun tantes op de Hiersenhof. Jan de Quay was op dat moment een van de circa 1300 vooraanstaande Nederlanders die de Duitsers in mei 1942 hadden opgepakt en gevangen gezet in Haaren en st Michielsgestel. De gijzelaars moesten met hun leven instaan voor de rust in bezet Nederland. Begin augustus vond echter in Rotterdam een mislukte aanslag

van het verzet plaats. De Duitser selecteerden 50 gijzelaars die als vergelding gefusilleerd zouden worden, waaronder De Quay.

Pas op de dag van de inwijding kreeg de familie de Quay bericht dat niet 50 maar 5 anderen in de vroege ochtend van 15 augustus waren doodgeschoten. Een vriend uit Tilburg (professor Kaag) was speciaal naar Beers gefietst om dit nieuws te melden. Die middag werd er bij Maria gebeden voor de overleden en levende gijzelaars en voor de vrede in de wereld.

Sindsdien vindt er jaarlijks rond 15 augustus een Mariahulde plaats, meestal in de vorm van het oeroude Rozenkransgebed en gezangen. Oud-organist J. Vrolijk schreef aan het einde van de eeuw zelfs een speciaal lied. Na 75 jaar is de kapel nog altijd een plaats van stilte, steun en troost.

Jaarlijks worden er duizenden kaarsen aangestoken. Bezoekers schrijven hun noden en vragen in het intentieboek: van hulp bij ziektes, eenzaamheid en relatieproblemen tot een vraag voor een nieuwe baan, hulp bij examens of om het terugvinden van verdwenen sleutels. Ook lees je vele blijken van dankbaarheid voor gebedsverhoringen. Zo heeft ieder zijn eigen reden om Maria gedag te zeggen.

Even maar, nu alles verstilld is een kort moment.

Midden op de dag.

Even bij , Maria, in de kapel waar u bent.

*Niets zeggen, alleen maar kijken naar uw gezicht,
Met het lied dat mijn hart in zijn eigen taal tot u richt.*

Alle parochianen zijn van harte welkom om op 13 augustus om 15 uur welkom om deze speciale viering bij te wonen. Aangezien de Heuf gedeeltelijk tijdens de viering voor gemotoriseerd verkeer zal worden afgesloten, verzoeken wij ieder zo mogelijk per fiets te komen en rond 14.45 aanwezig te zijn. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen nabij de kapel beschikbaar. Voor meer informatie: c.de.quay@home.nl

Rondom de Toren H. Agatha

Bedevaart Katwijk

In mei 2017 zijn onze wandeldames weer op bedevaart naar Katwijk geweest. Voor koffie, thee en koek was verrassend genoeg bij de grot gezorgd. Tot volgend jaar?



Foto: Gerard Smits

Ja hoor, hij is weer terug

Glanzend, trots en fier kan onze haan dankzij Edgar, de weergetijden doorstaan



Foto: Gerard Smits

Maria-verering in de Kuilen

Traditiegetrouw heeft onze fanfare H. Agatha dit jaar bij het kapelletje enkele liedjes



Foto: Gerard Smits

gespeeld ter ere van Maria. Eerwaarde Joe Op de Kamp van de Kruisheren is voorgegaan in woord en gebed. Dank voor jullie aanwezigheid.

Toch koninginnedag in St. Agatha



Foto: Gerard Smits

Thea Hermans mocht daags voor Koningsdag de koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar jarenlange inzet. Voor zich sprekende woorden hierbij zijn: St. Agatha, Dorpsraad, Agaat, voetverzorging gehandicapten, CDA, Cevenlum. Al vanaf de oprichting in 1984 was Thea reeds lid van het parochiebestuur en sinds 2013 spant zij zich in voor Rondom de Toren H. Agatha. Thea van harte en

zeer welverdiend.

Rondom de Martinustoren Katwijk

Vakantie vanuit Katwijk

De langste dag hebben we al gehad als de zomervakantie gaat beginnen. Een tijd van onthaasten, gevoel van vrij zijn, genieten, grenzen verleggen, letterlijk en figuurlijk, maar vooral wat we tegenwoordig noemen quality time. Alhoewel quality time niet afhankelijk moet zijn van vakantie. Je kan op vele manieren kwaliteit, plezier uit het leven halen. Kijk maar hoeveel mensen met plezier en voldoening werken in en om ons heen. We hebben elkaar nodig om onze samenleving op een fijne menselijke manier in stand te houden. Als je dit met plezier doet, noem ik dit ook quality time. Dat

het gewaardeerd wordt, heb ik mogen ervaren toen ik op 26 april een lintje kreeg. Dank allen voor deze waardering, het was heel verrassend en bijzonder, maar mede dankzij velen heb ik dit kunnen realiseren.



De meimaand was voor Katwijk wederom een drukke maand. Het is fijn te zien en te horen wat het resultaat is van de inzet van vele vrijwilligers die het mogelijk maken zoveel tevreden bezoekers te ontvangen. Een kleine opsomming: er waren 11 vieringen waarvan één bij de grot op Hemelvaartsdag, mede door het mooie weer, 7 bedevaarten kwamen Katwijk bezoeken, 8 verschillende koren hebben de vieringen muzikaal opgeluisterd. Ook kwamen mede door het goede weer veel bezoekers naar de grot. De kerk was in de meimaand elke zondag geopend en onze gastheren en -vrouwen hadden veel belangstelling en vragen omtrent de geschiedenis van kerk, grot en tuin. Een dank je wel is hier zeker op z'n plaats voor alle vrijwilligers.

Op 11 juni heeft het Dames- en Herenkor van Katwijk in Linden de viering muzikaal verzorgd. Voor beide geloofsgemeenschappen was dit een fijne ervaring. Ook het koffiedrinken na afloop was heel gezellig. Voor herhaling vatbaar.

Dinsdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming: om 19:00 uur vieren we dit buiten bij de grot (mits goed weer). Het Dames- en Herenkor van Katwijk krijgt versterking van St. Agatha. Een samenwerking die al enkele jaren tot volle tevredenheid verloopt.

In Katwijk is de kerktuin en grot altijd bereikbaar. Iedereen kan door de tuin wandelen of een bezoekje brengen aan Maria en/of een kaarsje aansteken. Vele mensen komen dit doen en niet alleen tijdens de vakantie, maar het hele jaar door. De vrijwilligers die de kerktuin verzorgen en bijhouden hebben een gastenboek in de grot gelegd. Hierin werd veel geschreven. Mooi was het te lezen: herinneringen, wensen, bedankjes, troost, groet vanuit vele plaatsen in Nederland, maar ook ver daarbuiten o.a. Polen, Australië, Nieuw Zeeland, Amerika enz. We schrijven was... want 2e Paasdag werd het gastenboek vernield, pagina's verbrand en de restanten zijn verdwenen. Een nieuw gastenboek is neergelegd. Maar ook dit is op zaterdag 3 juni verbrand. Wie doet zoiets????



Ria van Kempen, Namens de geloofsgemeenschap van de H. Martinus, Katwijk

Vakantie:

Even vrij zijn, niets dat moet.
Vakantietijd dat doet je goed.
Genieten van wat God ons geeft,
van al wat is en al wat leeft.
De zonzak van het leven kiezen,
geen enkele dag de moed verliezen.

Blijf je thuis of ga je reizen.
Je zult jezelf een dienst bewijzen
en de ander net zo goed,
als je je hart wijd open doet
en begint met wat je leest;
de vakantie wordt een feest.

Nel van Drie

Allen een goede reis, fijne vakantie en wel thuis. Geniet van de quality time.

Rondom de Lambertustoren Linden

Mien Heijnen door de Paus en Linden onderscheiden
Het bleef goed geheim. Iedereen was op de hoogte. Ook Fons, de echtgenoot van Mien, wiens eerste reactie was: "Dat heeft Mien verdiend". Het mooie was dat iedereen zo reageerde en het initiatief spontaan omarmde. Mien was dan ook (zoals ze het zelf zei) volkomen uit het lood geslagen toen ze tijdens de Gildemis op 17 juni jl. in haar zo dierbare Lindense kerk de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uit handen van pastoor Theo Lamers mocht ontvangen, in het bijzijn van Fons, kinderen, kleinkinderen, overige familieleden en een volle kerk.

Mien is een soort rolmodel geworden van de gemeenschap Linden. De kerk maakt daar onderdeel van uit, niet door de leer maar door de uitvoering in de praktijk. Warmte, gastvrijheid en geborgenheid zonder aanzien des persoons. De cakes die Mien zo vaak gebakken heeft maken daar gewoon onderdeel van uit, net als Fons die terecht deelde in de eer. En laten we niet vergeten dat het voortkomt uit haar innerlijke overtuiging, die ze als voorganger in de kerk ook laat zien met haar opgestoken vingertje en met een bijna achteloze nuchterheid, alsof het allemaal niets bijzonders is. We weten overigens dat het haar tegelijkertijd veel energie en rusteloosheid kost. Het was een prachtig gebeuren: de voorbereiding, de versiering in de kerk en De Burcht, de medewerking van het Gilde, de serenade van de slagwerkgroep en Gans d'r Neve, de receptie en de spontane hulp bij alles tot het opruimen toe. De combinatie met het koningschieten en gildemis was symbolisch en daarom geslaagd ondanks het gegeven dat de teeravond van het gilde en de receptie van Mien elkaar ook een beetje in de weg zaten. Zo verleende Wim Martens de

kersverse gildekoning omhangen met het gildezilver een muzikale bijdrage aan een serenade voor Mien. Linden op z'n best!

Het werd Mien echt gegund. Op het verzoek om een bijdrage voor de receptie en een cadeau, verwoord in een heimelijk verspreide brief werd opvallend ruimhartig gereageerd. Bijna 600 euro is voor Mien en het feest opgehaald mede door een bijdrage van De Dorpsraad. De kosten bleven beperkt: Stichting De Burcht stelde De Burcht gratis ter beschikking. Veelzelfwerkzaamheid en een gratis fotograaf. Het parochiebestuur heeft zonder aarzeling meegewerkt, de aanvraag richting Rome verzorgd en de kosten daarvan voor z'n rekening genomen en een traktatie bij de koffie geregeld, er is versierd met bloemen uit verschillende tuinen. Naast de bloemen en het cadeau kan de contactgroep daarom nog een mooi bedrag aan Mien overhandigen als uiting van dank voor het hele vele dat Mien heeft gedaan en nog doet voor de kerk en de gemeenschap van Linden. Zo krijgt Mien haar cake uiteindelijk toch nog gedeeltelijk en ongewild vergoed.

Koor Katwijk op bezoek in Linden

Het dames- en herenkor Katwijk (onder leiding van Ria van Kempen) heeft de zondagsviering op 11 juni jl. in de



kerk te Linden muzikaal opgeluisterd. In het kielzog van het koor togen meerdere Katwijkenaren deze zonnige zondagochtend op de fiets naar Linden, om de dienst bij te wonen en na afloop samen met de Lindense geloofsgemeenschap koffie te drinken in de Burcht. Een mooi, verbindend en gezellig ontmoeten en samenzijn dat het wezen vormt van het samen kerk zijn. Voor herhaling vatbaar!

De parochie uit

Jong Bisdom Den Bosch: Refresh together!

Op 10 september is de start van de jongerenbijeenkomsten van Jong Bisdom Den Bosch.

Dit jaar zal deze plaatsvinden in onze parochie in Cuijk. Jongeren uit het hele bisdom zullen die middag samenkomen om samen onderweg te zijn. De middag wordt afgesloten met een viering - bij mooi weer bij de grot - in Katwijk.

Het excate programma is nog niet bekend. Wilt u er iets van meemaken, dan kunt u Facebook of de website in de gaten houden!

Pastoor Theo Lamers
gedelegeerde Jeugd en Jongeren
bisdom van 's-Hertogenbosch

Rustmoment in je drukke leven

Praten, luisteren, meedenken en nadenken
Samen met vrouwen onder elkaar

Als dit u aanspreekt bent u van harte welkom bij onze Maria Materkring in Gennep/Ottersum. Of kom gewoon!

Maandag 28 Augustus 2017

Dag indeling:

9.30u. Ontvangst met koffie en thee

De morgen zal begeleid worden door Kapelaan Sebastiaan

10.00u Inleiding: een thema uit de bijbel

11.00u. Heilige Mis met stiltemoment

12.00u Lunch (zelf mee brengen)

13.00u Gastspreker: Mariëlle Jetten

Thema: Wereld Jongeren dagen

15.00u. Afsluiting

Kosten € 5,=

Locatie: Kerk Johannes de Doper

Zaaltje achter de kerk Ottersum

Inlichtingen: Maria Materkring Gennep/Ottersum

Carla Kersten 0485-517420 / Juul Gerits 0485-513621

Volgende data: 16 Oktober en 18 December 2017

Contactgroepen Rondom de Torens

geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Dhr. Maarten Hermens 0643138081
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822

geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Mevr. Ria v Kempen-Jeursen 317612

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Dhr. Jan van den Broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030
Dhr. Gerard Smits 316066

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Mickey Nuijs 318725
Mevr. Wilma v Daal 313871 Dhr. Harrie van Haren 314333

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Mevr. Thea Scheers-Jans 320137
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers 314227
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555

Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:

Geloofsgemeenschap H. Agatha: 312555
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Parochiestatistiek

Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

Marit Ebbers	14 mei	H. Agatha
Sem Smits	11 juni	St. Martinus Cuijk
Wout Smits	11 juni	St. Martinus Cuijk
Fiene Smits	11 juni	St. Martinus Cuijk
Joshua Melsen	11 juni	St. Martinus Cuijk

14 juli Wiel Dreesen
85 jaar St. Martinus Cuijk

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Mai de Bruin
Gonny van Haren-Arts
Jan van Elst

Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

14 april	Wiel Geurts	
	75 jaar	H. Antonius van Padua
9 mei	Truus Elders-Pas	
	89 jaar	H. Antonius van Padua
30 mei	Jo van Houtert-Kueneen	
	84 jaar	St. Martinus Cuijk
31 mei	Martien Peters	
	91 jaar	H. Lamberts Beers
7 juni	Wilma Elders-Binnenhei	
	70 jaar	St. Martinus Cuijk
9 juni	Wil Meeuwssen	
	76 jaar	St. Martinus Cuijk
16 juni	Annie Willems-Claassen	
	90 jaar	H. Lambertus Beers
18 juni	Anita Ohoilulin-Bruijsten	
	53 jaar	H. Jozef
28 juni	Jan Rooijackers	
	98 jaar	H. Agatha
29 juni	Nelly van Kruisbergen-Tax	
	86 jaar	St. Martinus Cuijk

Huwelijk

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden:

23 juni Giovanni Pas en Carla Miller
H. Agatha
1 juli Mileidy Bastidas en Jullio Tauroni
St. Martinus Cuijk

Gerarduskalender 2018

uit Wittem

elke dag een
beetje spirit!



Nu één
kalenderschild
met twee keuzes!

op de voorkant:
elke dag een spreuk
om de dag goed
mee te beginnen
op de achterkant:
moppen
gedichten
bezinningsteksten
puzzels
informatie

€ 7,00

te koop bij:

Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS CUIJK

Ma. Di. Wo. en Vr. van 10.00 tot 13.30 uur

1. Wie ben je en waar en met wie woon je?

Ik ben Jos van de Geer.

Ik woon op de Heeswijkse Kampen in Cuijk. Ik heb 5 kinderen, twee zoons en drie dochters. Ook heb ik 5 kleinkinderen. Zij komen mij regelmatig opzoeken. Verder heb ik mijn lieve trouwe labrador, genaamd Bobby.

2. Wat is/was je beroep? Heb/had je het naar je zin? Wat vind je er bijzonder of mooi aan? Wat doe je voor de Parochie?

Ik heb 42 jaar gewerkt bij o.a. de Audiovisuele dienst van de Universiteit in Nijmegen. Ik heb er met plezier gewerkt. Het bijzondere van mijn functie was, dat ik vele contacten had op de Faculteit. Nog steeds heb ik persoonlijke borrelcontacten met studenten. Na in 2012 een herseninfarct gehad te hebben, viel mijn pensioen iets eerder dan normaal. Nu geniet ik alweer bijna 5 jaren van mijn pensioen. In de geloofsgemeenschap H. Jozef ben ik werkzaam als koster, lector en sta ik de laatste jaren elke zondag als acoliet op het altaar. Soms doe ik dat samen met grote vriend Roan, onze jongste misdienaar. Verder verzorg ik samen met Trees van der Wijst de uitvaarten in de Jozefkerk. Ook ben ik regelmatig voorganger in een Woord- en Communieviering. Leuke herinnering aan vroeger is de tijd dat mijn dochters Yara en Eva misdienaar waren, met wie ik dan af en toe de Mis diende. Wie herinnert zich nog kleine Eva, die op haar teentjes stond om maar net bij de consecratiebel te kunnen komen?

3. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Waarom?

Oostenrijk! Met haar prachtige natuur, imposante bergen en vriendelijke bevolking. Ik ben er vroeger veel geweest. Ook bergen beklommen! Misschien ga ik volgend jaar samen met mijn zoon. Dat heeft hij tenminste beloofd! Jodelahitie!!!

4. Wie/wat is je grootste inspiratiebron? Waarom?

Mensen in het algemeen kunnen mij inspireren. Hun, soms bijzondere, verhalen kunnen mij zeer boeien. Mijn grote inspirator is en blijft nog steeds mijn goede vriend, onze oud-Pastoor Kees Michielse. Mens onder de mensen. Zijn liefde voor parochie en parochianen van de Jozefkerk was groot. Elke zondag, wanneer ik op het altaar sta, denk ik aan Kees...! Ik mis hem zeer... Verder is ook Paus Franciscus mijn inspirator, vanwege zijn uitstraling, eenvoud, zijn verbindende factor en ook zijn liefde voor de mens.

5. Welk boek raad je iedereen aan? Waarom? Wat is je mooiste bijbelverhaal?

Mijn genre is voornamelijk 'informatief'. Dus de krant

de Gelderlander en de plaatselijke weekbladen. Wel lees ik af en toe boeken die te maken hebben met de 'andere kant'. Spirituele boeken b.v. "Boodschap van het Licht". Een van mijn favoriete bijbelverhalen is het prachtige verhaal over de liefde, wat ik afgelopen zondag aan het eind van de afscheidsmis in de Jozefkerk heb mogen voorlezen. Het kan mij positief emotioneren.

6. Welk lied vind je het mooist? Waarom?

Ik ben veelzijdig wat betreft muziek. Ik houd van klassiek en van Nederlandstalige muziek, zoals Rob de Nijs, Guus Meeuwis, Marco Borsato. Ook houd ik erg van de rustgevende muziek van Enya, die ik heel wat gedraaid heb in de kerk. Verder ben ik ook nog fan van Rockmuziek.

7. Welk advies wil je onze pastoor meegeven? Wat wens je de parochie toe?

Helaas hebben we afgelopen zondag de afscheidsviering gehad in de Jozefkerk. Het was een prachtige dienst, voorgedaan door onze bisschop, mgr. De Korte en pastoor-deken Theo Lamers. Emotioneel voor vele mensen. Vóóral toen ik het altaar mocht ontruimen (niet makkelijk, geloof me) en wij met de bisschop, pastoor en verscheidene vrijwilligers in stilte de kerk verlieten, ieder met een bijzonder symbool in de handen. Mooi en tevens verdrietig. Maar het is niet het einde van onze parochiegemeenschap. We gaan door! Samen bidden, zingen, nieuwe wegen zoeken. Voorlopig in het parochiezaaltje en daarna in de nieuwe MFA. Ik wens onze pastoor Theo Lamers toe, dat hij de verbindende factor en inspirator blijft voor ons allemaal. Vooral ook voor de jongeren, voor wie hij zich bijzonder inzet. Theo, ga door op de ingeslagen weg en laat je niet gek maken hè...? Ik hoop dat ik zelf nog lang mijn bijdrage in de parochie mag leveren!

8. Aan wie geef je de Martinuspen door?

Ik geef de Martinuspen door aan Herman van Rhee. Herman is werkzaam in de geloofsgemeenschap H. Lambertus Linden, waar hij ongetwijfeld héél goed werk doet!



Vormsel 2017

Op Pinksterzaterdag 3 juni hebben elf tieners van onze parochie het sacrament van het Vormsel ontvangen uit handen van mgr. De Korte. Het was voor de vormelingen, maar natuurlijk ook voor de ouders en familie, een spannende avond. Om kwart over zes verzamelden we ons in de pastorie, om vooraf een groepsfoto te maken. Helaas was de bisschop wat verlaat, maar het maken van de foto is toch gelukt en de viering begon een paar minuten later. Het was een mooie viering, waaraan de vormelingen actief hebben bijgedragen en waarin ze natuurlijk door mgr. De Korte gevormd werden. En inmiddels een traditie: de vormselselvie met pastoor Theo! Het was een mooie afsluiting van ongeveer een half jaar aan voorbereiding. We hebben meerdere bijeenkomsten gehad in de ruimte van Rock Solid. Met Pasen hebben we meerdere activiteiten gehad, zoals gezamenlijk naar The Passion kijken en meehelpen bij de Paaswake. Op zaterdag 11 maart zijn we naar "The Power of Fire" geweest, een speciale dag voor alle vormelingen van het Bisdome Den Bosch. Al met al een intensieve en mooie periode.

Kate, Maud, Jet, Myrthe, Floris, Joara, Emma, Roan, Eline, Lotte en Gijs, nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie Vormsel. We hopen natuurlijk dat jullie je thuis gaan voelen bij Rock Solid en bij onze parochie. Laat je zien en laat je horen! Veel succes voor de toekomst.



'Een Nacht Zonder Dak'



Duizenden jongeren over de hele wereld leven op straat, de oorzaken hiervan lopen uiteen. Deze jongeren leiden een heel ander leven dan de gemiddelde tiener of jongere in Cuijk. Zij worden niet iedere ochtend wakker in een veilig droog en warm huis, hebben geen ontbijtje en gaan al helemaal niet naar school. Hoe kunnen de Cuijks jongeren en tieners deze daklozen jongeren nu helpen? Gewoon door in een zelfgebouwd krotje te slapen en hier geld voor te vragen. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni gingen Cuijkse jongeren deze uitdaging aan! Samen met andere jongeren uit het bisdom bouwden zij een eigen krottenwijk. Waarin zij een nacht in de open lucht sliepen en beleefden wat straatjongeren dagelijks beleven.

Een ervaring om nooit te vergeten, niet alleen omdat het een bijzondere manier is om te overnachten. Een van de Cuijkse jongeren vertelde: 'Een jonge maar vooral omdat je beseft hoeveel mazzel we hebben om in Nederland een dak boven ons hoofd te hebben, waarin we veilig kunnen opgroeien'. Een andere reactie was: 'Ik wist niet dat die mensen zo anders leven als wij!' Buiten de goede ervaring om hebben de jongeren ook nog eens rond de 120 euro opgehaald. Een fantastisch mooi bedrag, hiervan kunnen wel drie jonge mensen een opleiding krijgen! De opbrengst van de actie gaat namelijk naar straatjongeren projecten van Tear.

Danny Hakvoort

Kinderpagina

Eerste communie

Op tweede paasdag hebben de kinderen uit onze parochie hun Eerste heilige Communie gevierd in twee vieringen. Het waren mooie en feestelijke vieringen. Wij feliciteren van harte onze communicanten en hopen nog vaak samen met jullie te mogen vieren.

Na de eerste communie is er nog een nabijeenkomst geweest. Daar hebben we teruggekeken op dit mooie feest en geschilderd voor de naviering. Het was een mooi tijd om samen dit grote feest voor te bereiden en samen op pad te gaan.

Zo mogen we samen aan een mooie gemeenschap bouwen!

Werkgroep Eerste Communie



Foto: Gerard Smits



Afscheid Jozefkerk



Kloostertuin
St. Agatha



Vormfie!



Fiets voor Alpe d'Huzes
van Petra Kosman



Antoniusfeest
vianen



Jozefkerk



Communifíe!



Nacht zonder dak



Communicanten, onder,
boven voor en achter!